

titelinformatie

- Kimberly Brubaker Bradley
- *De oorlog die mijn leven redde*
- ISBN 9789026621857



thema's

Gehandicapten

Laageletterdheid

Kindermishandeling

Tweede Wereldoorlog

Evacuatie

Paarden

typering

Lief, mooi en fijn boek tegen de achtergrond van een broeiende oorlog in Engeland. Personages worden vol gevoel en oprecht neergezet, zodat je echt met ze mee gaat leven. Pas op tweederde van het boek gaat WO II een rol spelen met bombardementen, schuilkelders en spionnen. Daarvoor gaat het vooral om de ontwikkeling van Ada, de hoofdpersoon. Zij is nooit naar school geweest en heeft een kleine woordenschat. Wat ongeletterdheid voor invloed heeft op je dagelijks leven wordt pijnlijk duidelijk. Maar ook hoe fijn het is als die barrière wordt weggenomen.

aanbevolen werkvorm

Boek met een kontje

Onaantrekkelijke omslag leidt er misschien toe dat leerlingen dit boek niet zelf pakken. De leerkracht moet het dus aanbieden en ze nieuwsgierig maken



5-minuten promotie

Blz 36-39

Handig voor *LIST*-scholen. Vraag na het voorlezen: wie wil verder lezen in dit boek?



omvang en indeling

- 247 blz., kleine letter. Echt een boek voor de bovenbouw
- Geen illustraties
- 46 hoofdstukken, door deze indeling prima voor te lezen.

taalgebruik

- Normaal taalgebruik, niet te moeilijk, niet te makkelijk
- De moeder van Ada en Jamie gebruikt veel grove woorden
- Geen vloeken
- Engelse termen ivm oorlog als RAF en Royal Navy staan zonder uitleg in de tekst
- Controversieel: de titel: hoe kan een oorlog nou je leven redden? Goede aanleiding om in gesprek te gaan over dit boek!

December 2018