

titelinformatie

- Jacques Vriens
- Code Kattenkruid
- ISBN 9789000362035
- Ondertitel: *Hoe mijn opa vrolijk doodging*



thema's

grootvader-kleinzoon

geheimen

kanker

euthanasie

afscheid, doodgaan

typering

Niet geschikt voor een centrale bibliotheek. Zet dit boek in de klassenbibliotheek van groep 7 of 8.

De schrijver wil met dit boek geen discussie over euthanasie op gang brengen maar laten zien hoe de band tussen een stoere opa en dito kleinzoon in een bijzondere levensfase zou kunnen zijn. *Code Kattenkruid* is één van de 'geheime' codes die opa en Stijn (de kleinzoon) samen hebben.

Opa stelt code Kattenkruid in als hij Stijn heeft uitgelegd dat hij op zijn eigen manier dood wil gaan. Stijn krijgt instructies.

'We spreken een nieuwe code af. Als ik tegen jou zeg "kattenkruid" dan pak jij die brief.'

'Code Kattenkruid,' herhaalde ik. 'Beloofd Stijn? Kattenkruid is: grote kast slaapkamer, onderste la, koektrommel, brief.'

Ik zei: 'Ja, maar ondertussen dacht ik: ik weet niet of ik dat kan. (blz 12)

Door de thema's en de onbekendheid van veel leerlingen hiermee is het raadzaam om na het lezen ruimte te geven voor praten er over (boekenkring, Chambers leespraat). Het boek is heel direct en sober geschreven.

aanbevolen werkvorm

Nadenk-boek

Boeken die stof tot nadenken geven of aanleiding vormen om in gesprek te gaan met de klas: wat is hun mening?

Reageer als je leerlingen het boek uit zichzelf ziet pakken.



omvang en indeling

- 120 bladzijden plus Nawoord van de schrijver
- Geen illustraties
- 33 ongenummerde hoofdstukken
- De cover is opvallend en geeft veel prijs: door de ondertitel, met het woord VROLIJK in opvallend geel (zie boven), door de subtiele krabjes op de achtergrond en door de uitleg van Opa over euthanasie op de achterkant.

taalgebruik

- Voor de doelgroep goed zelfstandig te lezen boek, niet te dik, niet te dun, niet te zwaar
- Stijn omschrijft zijn Opa in 5 woorden: grappig, stoer, lief, lomp en eigenwijs. Opa praat recht voor z'n raap en neemt geen blad voor de mond. Hier en daar grof woordgebruik. Vaak komische opmerkingen of grappige omschrijvingen: bv. *blotebillenkop* voor iemand die chemo heeft gehad.
- Geen buitenlandse woorden
- Controversieel: hoe kan de dood van opa nou vrolijk zijn? Dat prikkelt waarschijnlijk sommige leerlingen. Of die dood zo vrolijk was, kunnen ze zelf beoordelen door het boek te lezen. In het nawoord erkent de schrijver dat er voor- en tegenstanders zijn van euthanasie.

Oktober, 2018